

Wie is jouw held?

Posted on 3/9/2017

Het woord *held* wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. Regelmatig hoor ik een jurylid in de zoveelste talentenjacht uitroepen dat zijn of haar kandidaat die zojuist een liedje heeft gezongen of een dansje heeft gemaakt een held is. Of wat dacht u van een stadionomroeper die door de speaker laat schallen dat “onze helden” het stadion betreden. En wat te denken van een schare fans die voor de concertzaal staan te wachten tot hun “held” komt optreden. Urenlang in de rij staan om een glimp van hem of haar op te vangen. Zijn dat onze tegenwoordige helden? Als dat zo is dan zijn wij als maatschappij wel diepgezonken.

Wat is een held eigenlijk? Een echte held is iemand die belangeloos en met gevaar voor eigen leven iets voor een ander overheeft. Een echte held herken je omdat hij of zij een heldendaad verricht. En nee mensen, een liedje zingen of een dansje opvoeren tijdens een talentenjacht maakt je geen held. Je bent op z'n minst getalenteerd of gewoon op zoek naar aandacht. Een balletje trappen op het veld tegen een exorbitant salaris maakt je geen held. Dat is gewoon je werk wat ook nog eens zwaar overgewaardeerd wordt. In een auto rond racen op het circuit maakt je geen held. Hits scoren en daarmee miljoenen verdienen maakt je geen held. Het maakt je hooguit een zelfingenomen idool (uitzonderingen daargelaten natuurlijk). Dit soort “helden” kunnen we wellicht zien als voorbeelden maar ik zie ze meer als een goedkope manier om de aandacht af te leiden van wat er werkelijk speelt in de wereld. Een uiting van plat vermaak om de bevolking tevreden te houden.

Heel af en toe lees je iets over echte helden. Helaas komen ze meestal niet verder dan pagina zeven in de plaatselijke krant. Het zijn van die berichten over mensen die zonder zich te bedenken in het water springen om een ander te redden. Mensen die meer aandacht verdienen dan de voorbeelden in het vorige stukje maar al snel weer worden vergeten.

Weet u wie voor mij ook echte helden zijn? Ik weet dat ze niet aan de werkelijke definitie voldoen maar toch vind ik wat ze doen bijzonder. Het zijn bijvoorbeeld de mensen die in ziekenhuizen, zorginstellingen of verpleeghuizen werken en dag en nacht voor hun patiënten klaarstaan. Dat zijn mensen waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. Natuurlijk, het is hun beroep, ze krijgen ervoor betaald. Maar dan nog. Het is enorm verantwoordelijk werk dat zwaar wordt ondergewaardeerd wat salaris betreft. Toch doen ze het met plezier en veel toewijding. Ook al zullen ze er zelf nooit om vragen: deze mensen verdienen een standbeeld!