

Onbegrensd: een thriller met diepgang en een verrassende afloop.

Onbegrensd begint in Frankrijk tijdens de vakantie van Sylvia Pronk, een rechercheur van de Nederlandse politie die haar verlof hard nodig heeft. Wanneer de moeder van het gezin dat een paar huizen verderop vakantie viert verdwijnt, komt er een einde aan haar onbezonnen verlofperiode. De Franse rechercheur Ludovic Lebon verbiedt Sylvia zich met de zaak te bemoeien, maar daar trekt ze zich niets van aan.

Terug in Nederland lijkt het erop dat de Franse zaak connecties heeft met haar eigen werkgebied. Een wandelaar vindt een verminkt lichaam in de duinen bij Hargen aan Zee. Dit blijkt de in Frankrijk verdwenen dame te zijn. Sylvia bijt zich vast in de zaak waarbij samenwerken met de Franse rechercheur Ludovic onontkoombaar is. Als er een tweede moord plaatsvindt, verandert dat de tactiek van het rechteam. Sylvia moet alles op alles zetten om de moordenaar te vinden en gaat daarbij over haar eigen grenzen.

*'Hij is voor mij geen uitdaging. Dat is juist het punt. Hij is een probleem.'*

Anja Maas bewijst met Onbegrensd wederom het genre thriller te beheersen. Onbegrensd is de opvolger van Maalstroom. Beide delen zijn los van elkaar te lezen, maar om de gedachtegang van de hoofdpersoon Sylvia Pronk volledig te bevatten, raad ik je aan eerst Maalstroom te lezen.

Onbegrensd leest makkelijk weg. Het boek bevat korte hoofdstukken, wisselend geschreven vanuit verschillende personen. Dit is heel subtiel gedaan zodat je als lezer langzaam meer te weten komt over de gedachtegang van de dader, zonder te weten wie het is.

Een absoluut pluspunt vind ik de manier waarop Sylvia Pronk is neergezet. Het is een doortastende rechercheur, maar wel iemand die kampt met problemen naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis. Haar worsteling is goed weergegeven.

Het einde is wellicht iets abrupt en naar mijn mening niet helemaal geloofwaardig. Dit doet echter niets af aan de rest van het boek.

*'Je deed mensen die van je houden willens en wetens pijn. Nooit stond je hierbij stil, geen moment! Altijd denk je alleen aan jezelf, egoïstisch stuk vreten!'*

Onbegrensd verscheen 13 mei 2019 bij Godijn Publishing. Het boek bevat 320 pagina's en is voor 18,95 te koop in de boekhandel. Daarnaast is het ook als E-book en luisterboek verkrijgbaar.

En mijn beoordeling. Deze thriller met diepgang krijgt van mij vier sterren.

<https://www.godijnpublishing.nl/galerij-en-webshop/romans/onbegrensd/>