

Het meest gewelddadige roofdier ter wereld

Posted on 12/10/2017

Als ik u zou vragen wat het meest gewelddadige roofdier ter wereld is, wat is dan uw antwoord? Een leeuw of een tijger misschien? Die jagen hun prooi op (het liefst een gewond of jong dier) en vreten het met huid en haar op. Of wellicht een krokodil? Een dier dat zijn prooi onder water trekt, het verdrinkt en het daarna oppeuzelt. Dat is wel heel gewelddadig, vindt u niet. Wat dacht u van een school piranha's of een roedel wolven. Met z'n allen tegen één... en raadt eens wie er het onderspit delft. Helaas, helaas, niets van dit alles. Zal ik het maar verklappen? Het meest gewelddadige roofdier ter wereld dan zijn wij zelf. Dat bent u. Dat ben ik.

Vertel me nu niet dat u daarvan opkijkt. Leest u geen kranten? Kijkt u geen journaal? Of bent u nog in de ontkenningfase. Zijn wij het meest gewelddadige roofdier ter wereld? Hoe kan dat nou? Onze menselijke beschaving is toch van zo'n hoog niveau, dat is niet te vergelijken met de dierenwereld. Wij zijn als mens toch zo ver gesocialiseerd en georganiseerd. Wij staan toch ver boven die primitieve dieren. Als u dat denkt moet u maar niet verder lezen. De waarheid kan weleens hard aankomen. Wij staan als menselijk ras misschien wel helemaal onderaan wat betreft respect voor de rest van de schepping. Weet u, dieren doden namelijk om te overleven. Ze nemen het leven van een ander omdat ze honger hebben of om hun territorium te verdedigen. Wanneer die zaken spelen zijn het meedogenloze jagers... maar alleen dan. Een roofdier zal nooit een ander dier doden uit verveling of gewoon omdat het kan. Ze kijken wel beter uit. Een dood dier kan in de toekomst niet meer als voedsel dienen. Wat dat betreft hebben ze meer inzicht dan wij.

Bent u nog steeds niet overtuigd? Kijkt u maar om u heen. Lees de berichten maar. Wij mensen doden niet om te overleven. Ja, soms wel zogenaamd en dat noemen we dan oorlog. Dat klinkt iets netter alleen is de reden achter die oorlog meestal niet zo fraai. Het draait altijd om macht of geld of iets dergelijks. Goed, misschien is een oorlog nog wel een legitieme reden om een ander te doden, zeker als je de verdedigende partij bent. Maar wat dacht u van die berichten in de media dat iemand wordt vermoord voor een paar centen, omdat zijn kop iemand niet aanstond, omdat iemand in de weg liep of gewoon omdat iemand er nu eenmaal zin in had. Van dat soort berichten gaan je haren toch overeind staan. Of kijkt u er niet eens meer vreemd van op. U leest ze en gaat weer verder. Meer kunt u ook niet doen, dat is waar.

Het is toch om je janken dat na al die duizenden jaren beschaving de mens nog niets heeft geleerd. En denkt u nu maar niet dat u gelukkig anders bent. Ik heb het al eens in een eerdere blog geschreven: in ieder mens schuilt een moordenaar. We hebben alleen soms dat extra zetje nodig om tot de daad te komen (de een iets meer dan de ander) maar als het erop aan komt zijn we allemaal hetzelfde. In geval van nood, om te overleven, omdat het ons nu eenmaal wordt opgedragen of door kortsluiting in onze bovenkamer kijken we niet zo nou wat mensenlevens betreft.

Is dit dan de strekking van de blog? Heeft dit verhaal geen diepere betekenis? Jawel. Ik schrijf blogs om u aan het denken te zetten. Misschien is deze blog er om u nog eens met de neus op de feiten te drukken. Of wellicht om u te laten beseffen dat we allemaal van die gewelddadige roofdieren zijn. Niemand is beter dan een ander. Dat geldt voor u maar ook voor mij. Misschien kunt u er in uw hart rekening mee houden voordat u een ander (ik had toch bijna

'vermoord' geschreven) iets vreselijks toewenst. We zijn als mens net zo makkelijk slachtoffer als dader. De scheidslijn is maar flinterdun. Aan welke kant staat u?