

Jezelf verkopen

Posted on 19/11/2018

Weet u wat voor veel schrijvers een van de lastigste zaken is? Jezelf verkopen. Dat bedoel ik uiteraard niet letterlijk, maar in overdrachtelijke zin. Het schrijven van een boek is een ding, het onder de aandacht brengen bij het grote publiek iets heel anders. Nu wil ik niets afdoen aan het schrijven zelf want ook dat kan een langdurig en vaak eenzaam proces zijn. Het creatieve gedeelte is meestal een feest, het eindeloos overlezen en verbeteren noodzakelijk maar soms heel saai. Uiteindelijk is de grote dag daar en wordt je boek gelanceerd. Kan je daarna achteroverleunen? Nee, dan begint het pas. Hoe krijg je je boek aan de man? Het grote publiek moet eerst weten dat je een boek hebt geschreven. Nee, eigenlijk zit er nog een stap voor. Potentiele kopers moeten van **jouw** bestaan afweten. Dat kan maar op een manier (tenzij je toevallig al een bekende Nederlander bent) en dat is jezelf verkopen.

Zoals ik al zei, hebben veel schrijvers moeite met zichzelf te verkopen. Mijzelf inclusief. Je bent bang dat je snel arrogant overkomt. Maar ja, als je stil achter je laptop blijft zitten, gebeurt er niets. Gelukkig heb ik tegenwoordig een uitgever die veel voor mij regelt en daar ben ik heel blij mee. De afgelopen jaren heb ik vrijwel alles zelf moeten doen. Voordeel is wel dat je daarvan leert, onder andere dus dat ik het best moeilijk vind mijzelf te verkopen. Thuis heb ik daar geen moeite mee. Daar roep ik altijd dat ik de beste ben (en stiekem ben ik dat ook), maar ... dat is thuis. Het helpt dat er onafhankelijke mensen zijn met veel verstand van boeken die zeer onder de indruk zijn van mijn schrijfstijl. Kijk, familieleden en bekenden kunnen wel zeggen dat je goede boeken schrijft, maar die zijn niet onpartijdig. Als onafhankelijke mensen hetzelfde zeggen, dan geeft dat houvast.

Ach, misschien moet ik alle schroom maar eens van me afgooien en mezelf in de verkoop doen. Weet u, vooral mijn meest recente boek *Jelena – De onbekende held* is een pareltje. Daar ben ik dan ook heel trots op. Heeft u het nog niet gelezen? Foei! Dan zou ik er maar snel eentje aanschaffen als ik u was, anders kunt u er straks niet over meepraten tijdens de koffiepauze. Ik zal het u extra makkelijk maken. Via <https://www.godijnpublishing.nl/galerijen-webshop/romans/jelena/> kunt u het boek bestellen bij de uitgever, maar het is ook te koop in elke willekeurige boekhandel. Wilt u meer over mijzelf of mijn boeken lezen, kijk dan op www.ronaldvanassen.nl. U kunt mij uiteraard ook benaderen voor lezingen of iets anders van dien aard. U vraagt, wij draaien.

Ps. Mochten de linkjes niet werken, kopieer dan de blauwe tekst in uw browser.