

De Bijbelsmokkelaars: een voor velen onbekend stuk geschiedenis in romanvorm.

De Bijbelsmokkelaars is volgens auteur David Klaver een moderne parabel over hoe mensen de werkelijkheid beleven. Het verhaal is gebaseerd op ware feiten en gaat over een echtpaar dat in de jaren 70 van de vorige eeuw wordt gevraagd bijbels te smokkelen naar Oost-Duitsland. Het is een verhaal over geloof en opoffering, angst en loutering. Die angst wordt werkelijkheid als het echtpaar een paar maanden voor de val van De Muur wordt betrappt en in de cel belanden.

Drie jaar later maken ze een cruise langs de Noorse kust en ontdekken ze dat de Stasi-officier die destijds belast was met hun opsporing aan boord is. De ontknoping is ontluisterend en laat hen vol vertwijfeling achter.

*'Maar denk jij nooit: hoe zal men over honderd jaar op ons terugkijken?'*

Het verhaal zit goed in elkaar. Het is heel sterk geschreven, met een uitgebreid vocabulaire, vol verifieerbare details en sprongen in de tijd zonder dat ze afleiden van het verhaal zelf. Het is een bijzonder verhaal en geeft een kijkje in een deel van de geschiedenis die bij velen onbekend is. Dat er bijbels werden gesmokkeld naar Oost-Europa, ja dat weten veel mensen wel, maar hoe dat in zijn werk ging ...

Ik moest echt even bijkomen van het verhaal en dan in positieve zin. Dat heeft mede te maken met de intense manier waarop het verhaal tot je komt, maar ook omdat het geschetste wereldje mij niet onbekend is. De hoofdmeester van mijn lagere school (zoals we dat in die tijd noemden) smokkelde ook bijbels naar Oost-Duitsland. Wat en hoe hij dat precies deed, was niet bekend. Hoewel we wel wisten dat hij regelmatig een bezoek bracht aan bevriende mensen aan de andere kant van De Muur en dat hij dan "verboden lectuur" meenam. Pas veel later, toen het gevaar geweken was, heeft hij uit de doeken gedaan wat voor werk hij deed.

*'Ik wil geen namen noemen, het is beter dat zo weinig mogelijk mensen weten wie er bij betrokken zijn.'*

De Bijbelsmokkelaars verscheen 28 november 2020 bij Godijn Publishing. Het boek bevat 204 pagina's en is voor 16,99 te koop in de boekhandel. Daarnaast is het ook als E-book verkrijgbaar.

En mijn beoordeling. Dit bijzondere en aangrijpende boek is vijf sterren waard.

<https://www.godijnpublishing.nl/galerij-en-webshop/romans/de-bijbelsmokkelaars/>